

Thema **Verborgen omgang III** (Pnr.738) Psalm 123 en 124  
Uitgesproken **Datum 23 juni 1991** in de Oude Kerk te Zoetermeer  
Leerdienst

**U luistert naar:**

Derde preek in een serie van 4 met als thema Verborgen omgang.

**Orde van de dienst:**

Zingen Psalm 121: 1  
*1. Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn HERE, die  
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.*

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 121: 2, 3 en 4  
*2. Uw wankle voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.*  
  
*3. De HEER brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.  
Uw schaduw aan uw rechterhand:  
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.*  
  
*4. De HEER zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.*

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 312: 3  
*3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,  
ontfermend Vader, de aard' word' één  
in uwe Zoon, door Hem alleen!  
Breng in uw huis eens al uw kindren samen  
voor eeuwig! Amen!*

Gebed om de opening van het Woord.

Schriftlezing Psalm 123  
**1** Een bedevaartslied.  
  
Ik hef mijn ogen op tot U,  
die in de hemel troont.  
**2** Zie, gelijk de ogen der knechten

zijn op de hand van hun heren,  
 gelijk de ogen der dienstmaagd  
 zijn op de hand van haar gebiedster,  
 zo zijn onze ogen op de HERE, onze God,  
 totdat Hij ons genadig zij.  
 3 Wees ons genadig, HERE, wees ons genadig,  
 want wij zijn meer dan verzadigd van verachting;  
 4 onze ziel is meer dan verzadigd  
 van de spot der overmoedigen, de verachting der hovaardigen.

## Schriftlezing Psalm 124

1 Een bedevaartslid. Van David.

Ware het niet de HERE, die met ons was,  
 – zegge nu Israël –  
 2 ware het niet de HERE, die met ons was,  
 toen mensen tegen ons opstonden,  
 3 dan hadden zij ons levend verslonden,  
 toen hun toorn tegen ons ontbrandde;  
 4 dan hadden de wateren ons overstromd,  
 een wilde beek ware over ons heengegaan;  
 5 dan waren de overstelpende wateren  
 over ons heengegaan.  
 6 Geprezen zij de HERE, die ons niet overgaf  
 ten buit aan hun tanden!  
 7 Onze ziel is ontkomen als een vogel  
 uit de strik van de vogelvangers;  
 de strik is gebroken,  
 en wij zijn ontkomen!  
 8 Onze hulp is in de naam des HEREN,  
 die hemel en aarde gemaakt heeft.

## Zingen

## Psalm 123

1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog,  
 hef ik vol hoop mijn oog.  
 Zoals een knecht let op zijns heren wenken  
 of hij zijn gunst wil schenken,  
 zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen  
 rust op de hand der vrouwe,  
 zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij  
 ons weer genadig zij.

2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot  
 stelt ons voor elk ten spot.  
 Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,  
 de trots der zelfbewusten.  
 Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting  
 en hebben geen verwachting,  
 tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad,  
 verlos ons van dit kwaad.

## Preek

## Zingen

## Psalm 124: 1 en 4

*1. Laat Israël nu zeggen blij van geest:  
 Indien de HEER niet bij ons was geweest,  
 toen vijandschap rondom was opgestaan,*

*indien de HEER niet bij ons was geweest,  
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.*

*4. Die onze boeien slaakt, het is de HEER.  
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER.  
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.  
Ons heil is in de naam van God de HEER,  
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.*

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen

Psalm 84: 4

*4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.  
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  
waar alle pelgrims binnengaan  
om voor Gods aangezicht te staan.  
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël,  
die alles leidt naar uw bestel.*

*5. O Here, ons schild van omhoog,  
zie neder met een gunstig oog  
op uw gezalfde in uw tempel.  
Eén dag in uw paleis is meer  
dan duizend elders. Ik verkeer  
veel liever needrig aan uw drempel  
dan dat ik aanzit, hooggeacht  
waar men de HERE God veracht.*

*6. Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen  
HEER, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt.*

Zegen