

Thema Een kwestie van prioriteit (Pnr. 1269)
Uitgesproken 25 mei 2008

Mattheüs 6: 24-34
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: doopdienst van 25 mei in het Open Hof te Kampen.

Ouderling van dienst Herma Kanis
Muzikale begeleiding Henk Kamphof
Cantorij o.l.v. Arie van de Weerd

Orde van de dienst:

Zingen Psalm 42: 1
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Aanvangstekst Mattheüs 6: 26en 27

26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan
door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen?

Zingen in wisselzang met de cantorij Lied 21:1, 3, 4 en 7
1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,

de enige God die zijn macht openbaarde, -
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Inleiding op het doopsacrament

- Zingen Lied 332 in wisselzang met de cantorij
1. Heer Jezus, Gij die als een kind
geboren werd en zijt bemind,
opdat wij niet in eigenwaan
voorgoed verloren zouden gaan,
 2. Gij hebt de kindren niet veracht,
die men gelovig tot U bracht,
maar hun de handen opgelegd
en hen omvangen en gezegd:
 3. `Mensen, laat overal vandaan
de kinderen vrij tot mij gaan;
weehoudt ze niet, want arm of rijk,
derzulken is het hemelrijk'.
 4. Wij bidden U, o trouwe Heer,
zie in genade op hen neer;
wees met hen in de aardse strijd,
wees met uw hele christenheid.
 5. Stel toch uw sterke engelen om
hen heen, zij zijn uw eigendom,
en houd uw hand nu en voortaan
zegenend over hun bestaan.
 6. Zegen hen in hun groei, o Heer,
en laat ze leven tot uw eer,
godzalig hier in deze tijd
en eenmaal in de eeuwigheid.

Gebed

Doopvragen en antwoord

- Zingen Psalm 105: 3
God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 't Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

Zingen Weer een kraal aan de ketting van de Heer
 Rijgen, rijgen er komen er steeds meer
 Weer een zusje voor de kinderen van Jezus
 Weer een kraal aan de ketting van de Here

De doop wordt bediend aan twee kinderen
 Tijmen Doorduin
 Ruben Hanekamp

Zingen Psalm 87: 3 en 4
 God zal hen zelf bevestigen en schragen
 en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
 hen tellen, als in Israël ingelijfd,
 en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
 dansend de harpen en cymbalen slaan,
 en onder fluitspel in het ronde gaan,
 zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Matthéüs 6: 24-34
 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooit wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere

dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Zingen

Lied 480 in wisselzang met de cantorij

1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

2. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezers,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

3. Hij overmunt de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkere schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.

4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5. O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Preek

Stilte voor bezinning

Zingen

Lied 426 in wisselzang met de cantorij

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zo zeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, -
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Lied 49: 1, 2, 3, 7, 12, 13 en 14

1. De vogels van de bomen
die lopen door de lucht
als vederlichte dromen,
zij wonen in het licht.

2. Zij rusten op de adem
van God die ademend
de wereld heeft geschapen
en alle namen kent,

3. die alle hemelstreken,
de aarde als een huis,
alleen maar door te spreken
maakte, spelenderwijs.

7. De vogels die daar vliegen,
zij geven hoog van God,
zij geven van de liefde
van God de Vader op!

12. Wat zullen wij dan slaven
en werken totterdood?
Ons manna komt van boven,

ons dagelijkse brood.

13. God immers houdt de ganse
aarde in stand en staat,
hier in het ondermaanse
verheft Hij zijn gelaat.

14. God immers houdt op aarde
wat leeft in staat en stand.
Hij zal ook ons bewaren,
wij eten uit zijn hand.

Zegen