

Thema: Leven in hemels perspectief (Pnr. 1281) Matthéüs 25: 1-13
Uitgesproken 1 november 2009 in de Ned.Herv.Kerk te Zoetermeer

Ouderling van dienst
Organist Ronald de Jong

Eerder uitgesproken in de Burgwalkerk tijdens de eerste gezamenlijke dienst van de drie hervormde en gereformeerde wijkgemeenten Open Hof en Burgwalkerk te Kampen (02.11.08)

Orde van de dienst:

Stil gebed

Zingen Psalm 122: 1
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bemoediging en Groet

Zingen Lied 262
1. `Op, waakt op!' zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
`Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden, die de Heer verbeidt?
Gij slapenden, ontwaakt,
de Bruidegom genaakt!
Halleluja,
nu opgestaan!
Het feest breekt aan;
gij moet Hem ijlings tegengaan.'

2. Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, 's aardrijks kroon,
Heer Jezus, 's Vaders Zoon!
Zingt hosanna,
komt altemaal
ter bruiloftsmaal,

waar Hij ons roept aan 't avondmaal!

3. Laat ons U ter ere zingen
 met allen, die uw troon omringen,
 één koor van mens' en engelenstem!
 Paarden zijn der poorten bogen,
 die nederdalen uit den hogen:
 het hemelse Jeruzalem.
 Geen oog heeft ooit begroet,
 geen hart heeft ooit vermoed
 zulk een vreugde.
 Zo juichen wij
 en roemen blij
 de glorie van uw heerschappij!

Geloofsbelijdenis

Zingen

Psalm 19: 1 en 3

1. De hemel roemt den Heer, / het firmament geeft eer
 Hem, die 't heelal volbracht.

De dag spreekt tot de dag / van wat zijn hand vermag,
 de nacht meldt het de nacht.

Er is geen taal, geen woord, / toch wordt alom gehoord
 een wijd verbreide mare.

Geen stem gaat van hen uit, / maar overal verluidd
 hetgeen zij openbaren.

3. Volmaakt is 's Heren wet, / die ons verkwikt en redt,
 waarbij de ziel herleeft.

Getrouw en gans gewis / is Gods getuigenis,
 dat dwazen wijsheid geeft.

Des Heren woord is goed, / wie zijn bevelen doet,
 zijn hart wordt opgetogen.

Recht is het woord van God / en louter zijn gebod,
 een licht voor onze ogen.

Gebet om de opening van het Woord

Schriftlezing

Matthéüs 25: 1 - 13

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met
 tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de
 bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf
 waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede,
 maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken,
 met haar lampen. 5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij
 allen slaperig en sliepen in. 6 En midden in de nacht klonk
 een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen
 in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw
 olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijze
 antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor
 ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor
 uzelf. 10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de

bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruilofts-zaal binnen, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Zingen

Lied 114: 1

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.

Schriftlezing

Hooglied 3: 6 - 11

6 Wat trekt daar op uit de woestijn,
als zuilen van rook,
omgeurd van mirre en wierook
en allerlei reukwerk van de koopman?
7 Zie, dat is Salomo's draagstoel,
omringd door zestig helden,
uit de helden van Israël,
8 allen het zwaard houdend,
geoefend ten strijde,
elk met het zwaard aan zijn heup
vanwege de verschrikking in de nacht.
9 Koning Salomo maakte zich een draagkoets
uit hout van de Libanon.
10 De spijlen maakte hij van zilver,
de leuning van goud,
de zitting van purper,
het binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken,
afkomstig van de dochters van Jeruzalem.
11 Gaat uit, dochters van Sion,
aanschouwt koning Salomo, met de kroon,
waarmee zijn moeder hem kroonde
op de dag van zijn bruiloft,
op de dag van de vreugde zijns harten.

Zingen

Lied 114: 2

2. Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar heldre ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

- Schriftlezing Jesaja 62: 1 – 7, 11 en 12
1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 2 Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des HEREN zal bepalen; 3 gij zult een sierlijke kroon in de hand des HEREN zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. 4 Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de HERE heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. 5 Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden. 6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. 7 En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
- 11 Want de HERE doet het horen tot het einde der aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. En men zal hen noemen: 12 Het heilige Volk, De Verlosten des HEREN; en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad.
- Zingen Lied 114: 3
3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
- Preek
- Zingen Lied 123: 1, 2 en 3
1. De naam des Heren nadert reeds van verre,
Jeruzalem, ga op de heuvel staan;
Hij ooit u met de heerlijkheid der sterren,
gij, kroon der schoonheid, hef uw bruidzang aan.
2. Hij schittert als het licht van zeven dagen,
Hij zetelt op de veste van uw lied;
gij zult de volken van uw heil gewagen
die dringen rond uw heilig grondgebied.
3. Jeruzalem, gij zijt de troost der Schriften,
en groot is uw volharding en geduld;
sta op en zie: dit is het eind der zuchten,

de Heer der tijden heeft uw dag vervuld.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen

Lied 476: 4 en 5

4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.

Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

5. Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd

blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Zegen