

Thema Stel, je mag één wens doen Pnr. 1312)
Uitgesproken 25 oktober 2009

Markus 10: 51
in het Open Hof te Kampen

Ouderling van dienst Erwin Schraa
Muzikale begeleiding Johan Blok

U luistert naar: een opname van 25 oktober 2009 9.00 uur in het Open Hof te Kampen.

Orde van de dienst:

Zingen Psalm 146: 3 en 4
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijs,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Aanvangstekst Markus 10: 47

47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!'

Zingen 'Bartimeüs' (Hanna Lam II.22)
Zoon van David, kijk naar mij:
Kyrieleis!
Jezus, loop mij niet voorbij:
Kyrieleis!

1. Er zit een blinde bij de poort,
de poort van Jericho.
Hij heeft van Jezus' komst gehoord,
en daarom roept hij zo:
Zoon van David, kijk naar mij:
Kyrieleis!
Jezus, loop mij niet voorbij:
Kyrieleis!

2. En Jezus heeft die roep verstaan,
Hij zegt niet: zwijg maar stil!

Hij roept hem van zijn plaats vandaan,
 en geeft hem wat hij wil.
 Zoon van David, kijk naar mij:
 Kyrieleis!
 Jezus, loop mij niet voorbij:
 Kyrieleis!

Kyriegebed

Zingen Psalm 143: 1 en 8
 1. O HERE, hoor naar mijn gebeden,
 zie mij als smeekling tot U treden,
 verhoor mij, God, die trouw betoont,
 die ieder richt naar recht en reden,
 die boven ons als koning troont.

8. Laat 's morgens uw genade dagen
 voor ogen die het donker zagen.
 Ik bouw op U en anders geen.
 Wijs mij de weg van uw behagen,
 mijn ziel wacht het van U alleen.

Lofprijzing Jesaja 61: 1-3
 1 De geest van God, de HEER, rust op mij,
 want de HEER heeft mij gezalfd.
 Om aan armen het goede nieuws te brengen
 heeft hij mij gezonden,
 om aan verslagen harten hoop te bieden,
 om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
 en aan geketenden hun bevrijding,
 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen
 en een dag van wraak voor onze God,
 om allen die treuren te troosten,
 3 om aan Sions treurenden te schenken
 een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
 vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
 feestkledij in plaats van verslagenheid.
 Men noemt hen 'Terebinten van gerechtigheid',
 geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Zingen Psalm 145: 3
 3. Genadig en barmhartig is de HEER,
 lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
 Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
 al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
 U loven, HEER, de werken van uw handen,
 de hemelen, de zeeën en de landen.
 U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden
 die elke dag uw goedheid ondervinden.

Gebed om de opening van het Woord.

Schriftlezing Psalm 146

1 Halleluja!
 Loof de HEER, mijn ziel.
 2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
 mijn God bezingen zolang ik besta.
 3 Vertrouw niet op mensen met macht,
 op een sterveling bij wie geen redding is.
 4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
 op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
 5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
 wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
 6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
 de zee en alles wat daar leeft,
 hij die trouw is tot in eeuwigheid,
 7 recht doet aan de verdrukten,
 brood geeft aan de hongerigen.
 De HEER bevrijdt de gevangenen,
 8 de HEER opent de ogen van blinden,
 de HEER richt de gebogenen op,
 de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
 9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
 wezen en weduwen steunt hij,
 maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
 10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
 je God, Sion, van geslacht op geslacht.
 Halleluja!

Zingen Lied 21: 6
 6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
 dat u de haat der mensen treft,
 Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
 en Hij buigt neer wie zich verheft.
 Zijt gij in rouw, God is uw licht;
 Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
 Halleluja! Halleluja!

Schriftlezing Markus 10: 46-52
 46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' 49 Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept u.' 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' 52 Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Zingen Lied 21: 7
 7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Preek

Stilte voor bezinning

Zingen Lied 454: 1, 2 en 3

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

2. Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

3. Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Lied 20: 1, 6 en 7

1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw liedren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

6. Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

7. Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.

Zegen