

Thema: Serie 'de sacramenten' deel I (Pnr. 826) Heid.Cat. Zondag 25

Uitgesproken op 16 januari 1994 te Zoetermeer

1^e van 4 leerdiensten over de sacramenten aan de hand van de Heidelberger Catechismus (leerboekje uit de 16 eeuw). Zondag 25 vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68

Orde van de dienst:

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 135: 10
Zegen, Israël, den HEER,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den HEER. Halleluja!

Zingen Gezang 477
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Geloofsbelijdenis

Zingen

Psalm 89: 7

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing

Romeinen 10: 4-17 (NBG 1951)

⁴Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. ⁵Want Mozes schrijft: De mens, die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. ⁶Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; ⁷of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. ⁸Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. ⁹Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; ¹⁰want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. ¹¹Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. ¹²Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; ¹³want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. ¹⁴Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? ¹⁵En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. ¹⁶Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? ¹⁷Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Zingen

Psalm 111: 5

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Heidelberger Catechismus Zondag 25

Preek

Zingen

Gezang 352: 1, 2 en 3:

1 U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan:
doe ons in deez' teeknen 't heilgeheim verstaan!
U geeft zich mijn harte over gans en al,
schoon het uwe grootheid nimmer vatten zal.

2 Ogen, mond en handen raken U niet aan,
door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof verstaan.
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als waarheid aan;
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan.

3 Aan het kruis verborg zich slechts uw godlijkheid,
hier verbergt zich tevens uwe menselijkheid.
Maar nochtans geloof ik en belijd het klaar:
schenk mij dan genade als de moordenaar!

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen

Gezang 472: 1, 2, 3 en 6

1 Door uwe donkere sluier heen
zoekt U mijn hart met zijn gebeên,
o eeuwige bron van al wat is,
o groot, o diep geheimenis.

2 Gelijk de bloem naar zonnegloed
zo neigt mijn ziel naar 't hoogste goed;
ze is voor altijd aan U geboeid,
o liefde, die het al doorgloeit!

3 Wie is er, die me aan U ontrukkt?
Uw merk, mijn ziele ingedrukt,
uw zegel in de edelsteen,
wijst altijd naar haar oorsprong heen.

6 In 's levens droom en schemersdij
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werkelijkheid!

Zegen