

Thema: Dienaar van de besnijdenis (Pnr.977)

Romeinen 15: 7-13

Uitgesproken op 29 augustus 1999

in Open Hof te Kampen

### Orde van de dienst:

Zingen                      Gezang 247: 1  
1 De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt een wat is verdeeld.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Aanvangstekst              Psalm 117

Zingen                      Gezang 247: 2 en 3  
2 Wij zijn in Hem gedoopt  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.  
  
3 De geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing                Romeinen 15: 7-13

<sup>7</sup>Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. <sup>8</sup>Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van

besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen, <sup>9</sup>en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspeel prijzen.

<sup>10</sup>En verder zegt Hij:

Verheugt u, heidenen, met zijn volk.

<sup>11</sup>En verder:

Looft, al gij heidenen, de Here, en laten alle volken Hem prijzen.

<sup>12</sup>En verder zegt Jesaja:

Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.

<sup>13</sup>De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Zingen

Psalm 79: 1 en 5

1 O God, nu zijn de heidenen gekomen,  
hebben uw erfdeel in bezit genomen,  
uw huis ontwijd, hebben uw stad van vrede  
geplunderd en verbrand, uw volk vertreden.  
Bloed kleurt de velden rood. Uw knechten zijn gedood.  
Zij liggen onbegraven.  
Jeruzalem is stom en op het land rondom  
verzaamen zich de raven.

5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,  
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden  
aan stille waatren en in groene weiden.  
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht,  
de grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door.  
Wij prijzen uw genade.

Preek

Zingen

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen

Gezang 434: 1, 2 en 5

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Zegen