

*'Hoe lief heb ik uw Tora!' (Ps. 119)*

## **Leerdienst Tora en Evangelie'**

Open Hof, Kampen

- Muziek *Kol Nidrei*, Opus 47 van Max Bruch  
(door Ofra Harnoy (celliste) met het London Philharmonic Orchestra o.l.v.  
Sir Charles Mackerras)
- Welkom en mededelingen

(Gemeente gaat staan)

- Stil gebed

### VOORBEREIDING

V Onze hulp is in de Naam van JHWH  
A Die hemel en aarde gemaakt heeft  
V Die trouw blijft in eeuwigheid  
A En niet loslaat het werk van zijn handen.

V JHWH zal met u zijn  
A JHWH zal u bewaren

Als christelijke gemeente spreken wij met Jezus als geloofsbelijdenis uit (naar Marcus 12:29-31):

V Hoor Israël, JHWH is onze God, JHWH is één  
A Gezegend is zijn Naam: Ik zal met u gaan, nu en altijd  
V Liefhebben zul je JHWH je God  
Met heel je hart  
Met heel je ziel  
Met heel je verstand  
Met heel je kracht  
En je naaste zul je liefhebben als je zelf.

- Zingen Psalm 130

(Gemeente gaat zitten)

Inleiding en aanvangstekst (enkele verzen bij Jom Kippoer)

### DIENST VAN DE SCHRIFTEN

- Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
- Lezing uit de Heilige Schrift – NT: Lucas 15: 1-10
- Zingen Gezang 395: 1 en 2 (NLB 944)
- Lezing uit de Heilige Schrift – Tenach (uit de Tora de sidra die op één na laatste sabbat aan de orde was en tekst bij Jom Kippoer):  
Deut. 32: 1-7 en Lev. 16: 29-31
- Zingen Psalm 51: 1 en 2
- Uitleg en verkondiging

- Muzikale bijdrage door fluitiste Mariska Heijen: Sonata prima (in A mineur) en Sonata seconda (ook in A mineur) van T. Cecchino (spreek uit: tjekino).
- 'Leren van elkaar'

## DIENST VAN DE GEBEDEN

- Diakonale voorbede....
- Dankgebed en voorbeden (responsie A), stil gebed, 'Onze Vader'
- Inzameling van de gaven
- Slotlied Gezang 397 (NLB 90a) (staande)
- Zegen (Num. 6: 24-27)
- Muziek terwijl we de kerkzaal verlaten

Responsies na de voorbeden:

A:



B:



C:

84 'Heer, onze God'

Nico Verrips



*Wilt u na afloop van de dienst deze 'orde van de dienst' weer terugleggen? Met dank!*

<sup>i</sup> Ter informatie voor voorgangers en gasten:

- De naam JHWH wordt in de liturgie niet uitgesproken; de voorganger kan kiezen voor adonai, HERE, Eeuwige, etc.
- Als bijbelvertaling gebruiken we het liefst de Naardense Bijbel of de Herziene Statenvertaling
- De liederen komen uit het Liedboek voor de Kerken
- 'Leren van elkaar' is een moment voor interactie (max 5 minuten): wat roept de uitleg op, evt aanvullingen, wat zijn vragen om mee te nemen?
- De voorganger geeft vóór het dankgebed aan welke responsie wordt gebruikt