

Thema: 'Rough road' (Pnr.1384)

Psalmen 84

Uitgesproken 26 juni 2011

19.00 uur in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: een leerdienst in de serie 'Psalmen en Tenachon'

Orde van de dienst:

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84: 1
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein gloria

Aanvangstekst:Ps. 84: 3

Zingen Psalm 84: 2 en 3
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Psalmgebed met Psalmen 45

Lezen psalmen 45: 1-3

Zingen Psalm 45: 2
 2. Gord aan, o held, het zwaard van uw regering
 en hoed uw volk voor knechtschap en ontbering;
 rijd luisterrijk in heil en voorspoed voort
 en houd de teugels van het rechte woord;
 waarheid en majesteit zijn in uw handen
 en triomferend gaat gij door de landen
 om alle volken in uw ban te slaan;
 recht in het hart doet gij uw pijlen gaan.

Lezen psalmen 45: 7-11

Zingen Psalm 45: 5
 5. Zo heeft uw prins aan u zijn welgevallen:
 hij is uw heer, die gij te voet zult vallen.
 Om zijnentwil voert men u schatting aan
 en ziet gij smekelingen voor u staan.
 Stralend van goud, stralend van licht en vreugde
 gaat gij als bruid tot wie uw hart verheugde.
 Men leidt u binnen waar hij resideert,
 die eenmaal koos en u voorgoed begeert.

Lezen psalmen 45: 17 en 18

Zingen Lied 460: 5
 5. Engelen, zingt ja en amen
 met de Koning oog in oog!
 Zon en maan, buigt u tezamen
 en gij sterren hemelhoog!
 Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
 looft Hem, die het al bewoog!

Schriftlezing Psalmen 84 uit de Naardense Bijbel

84:1 (Voor de koorleider, op 'De Gititische'; v. de zonen van
 Korach een musiceerstuk.)
 84:2 Hoe verrúkkelijk uw wóningen,
 ÉNÉ, Omscháarde!
 84:3 Mijn ziel bezwijmt, ja vergaat van verlangen
 naar de voorhoven van de ENE; mijn hárt en mijn vlées
 jubelen het uit
 tót de Gód die léeft!
 84:4 Ook een mus vindt een huis,
 een zwaluw voor zich een nest
 waar zij haar kleintjes in neerlegt: uw altaren, ÉNE, Omscháarde,
 mijn kóning
 én mijn Gód!
 84:5 Zalig wie zételen in uw hús,
 ímmer
 zullen zij u lóven! sela
 84:6 Zalig een mens wiens krácht is in ú,
 pélgrimswegen
 zijn ín hun hárt!
 84:7 Doorkruisen zij het dal van de traan-den, zij máken het tot
 een fontéin,-

ook hult het in zégeningen
 de éerste régen.
 84:8 Van kracht tot krácht gaan zij vóort,
 zullen de God der góden zien op Sion!
 84:9 ENE, God der heirscharen, hóor mijn gebéd,
 neig uw óor, o Gód van Jákob! sela
 84:10 God die ons schild zijt, zie het áan,
 aanschouw
 het áanschijn van úw gezálfde!
 84:11 Want het goed van een dag in uw voorhoven
 verkoos ik boven duizend elders,-
 te wachten op de drempel in het hús van mijn Gód
 boven toeven
 in de ténten ván de bóze!
 84:12 Want een zon en een schild is
 de ENE, God,- genade en glórie geeft de ÉNE;
 het goede onthóudt hij níet
 aan wie vóortgaan ín volmáaktheid.
 84:13 O ÉNE, Omscháarde,
 zalig een méns
 die zich verláat op ú!

Zingen Lied 167: 1 en 3
 1. Heer Jezus, licht der wereld
 en schat der zaligheid,
 wij komen U ter ere,
 hier door uw Geest geleid,
 tezamen in uw tempel,
 opdat ook wij misschien
 naar Simeons exempel
 U zouden mogen zien.

3. Wees in ons leven luister
 en licht in onze pijn,
 en in ons kruis en duister
 de milde zonneshijn,
 voor 't aarzlend hart een leider,
 een vuur van heinde en ver,
 voor zieken een bevrijder,
 voor stervenden een ster.

Preek

Zingen Lied 430: 1, 4 en 6
 1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
 die al mijn vreugd en sterkte zijt.
 Ik heb U lief, o welgezinde,
 wiens komst ik dag en nacht verbeid.
 Ik heb U lief, o schoonste licht,
 glans van Gods aangezicht.

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
 ik zocht U wel, maar vond U niet,

ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 43: 4
4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen Psalm 84: 4 en 5
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

5. O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Eén dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever needrig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men de HERE God veracht.

Zegen

Orgelspel