

Thema Tien woorden (Pnr.1294) Psalmen 119:1-16
Uitgesproken 22 maart 2009 in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: de afsluitende dienst van het catecheseseizoen 2008-2009
waarin de eerste vijf van de Tien Woorden werden bestudeerd.

Ouderling van Dienst Dirk van der Velde
Organist Dick Muller

Orde van de dienst:

Muziek 'The Commandments', een Tom-Parker-project

Welkom en mededelingen

Zingen Gezang 351
1 Zie ons heden voor U treden,
God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven
Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd.

2 God van zegen, onzentwege
hebt Ge uw Zoon gezaaid; en het zaad werd wakker:
op de wereldakker wordt met vreugd gemaaid.

3 Ach, wij smeken: in dit teken,
Heer, maak ons gewis, dat Gij ons zult schenken
boven alle denken wat ons nodig is.

4 Laat wie zaaien straks ook maaien
naar uw goede wet. Zegen onze landen;
't werk van onze handen, God, bevestig het!

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Inleiding op het thema

Zingen Gezang 326: 1 en 2
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal er in aanschouwen
des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,

voor andre stemmen doof.
 Gods woord gordt mensen aan,
 om zonder te versagen
 het smalle pad te gaan
 en stil het kruis te dragen
 achter hun Heiland aan.

De Tien Woorden

- Zingen Gezang 62: 1
 1 Wie oren om te horen heeft,
 hore naar de wet die God hem geeft:
 gij zult geen vreemde goden,
 maar Mij alleen belijden voortaan.
 Hoor, Israël, mijn geboden.
- Gebed om de opening van het Woord
- Schriftlezing Johannes 6: 4 -15
 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
 5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem
 toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen
 om deze mensen te eten te geven?' 6 Hij vroeg dat om Filippus op
 de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.
 7 Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet
 voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.'
 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:
 9 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen –
 maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?' 10 Jezus zei:
 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras, en ze gingen
 zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de
 broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de
 mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.
 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen:
 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets
 verloren gaat.' 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met
 wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had
 gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had
 zagen, zeiden ze: 'Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld
 zou komen.' 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee
 te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij
 zich terug op de berg, alleen.
- Zingen Gezang 75: 2 en 3
 2 Gij zijt het brood van God gegeven,
 de spijs van de eeuwigheid;
 Gij zijt genoeg om van te leven
 voor iedereen en voor altijd.
 Gij voedt ons nog, o hemels brood,
 met leven midden in de dood.
- 3 O Christus, ons van God gegeven,
 Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Paasproject met kinderen van de nevendienst

Schriftlezing Psalm 119: 1 – 16

1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER,
2 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
3 Zij bedrijven geen onrecht,
maar gaan de wegen die hij wijst.

4 Uw regels hebt u gegeven
opdat wij ons eraan houden.
5 Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.

6 Ik zal nooit beschaamd staan
als ik uw geboden in acht neem.
7 Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
8 Ik zal mij houden aan uw wetten –
verlaat mij dan niet voorgoed.

9 Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12 Geprezen bent u, HEER,
onderwijs mij in uw wetten.

13 Mijn lippen hebben uitgesproken
wat uw mond ons voorschreef.
14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

15 Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16 Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.

Zingen Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij
geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U.

Preek

Zingen Psalm 1
Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der
spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, alles
gelukt

Introductie van de basiscatechisanten (verlaters van de nevendienst)

Zingen Gezang 308
1 In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samen bindt.

3 Broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge ook zijt;
wie onze Vader dient als kind, is Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Gezang 330: 1 en 3
1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. -
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen