

Thema	Liturgie (Pnr. 924)	Psalmen 121
Uitgesproken	29 augustus 2010	in het Open Hof te Kampen

Kerkelijk jaar 11^e zondag van de zomer
 'Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
 red uw dienaar die op u vertrouwt.
 Wees mij genadig, HEER,
 heel de dag roep ik tot U.'
 (Psalm 86:1a, 2b-3)

Synagogaal jaar 19 Elloel
 Op het leesrooster stond gisteren
 Deuteronomium 26:1-29:8 (parasja Ki Tavó)

U luistert naar: een opname van 29 augustus 2010 om 9.00 uur. In deze dienst wordt Henk Keijzer bevestigd als ouderling. Deze preek werd voor het eerst gehouden op 2 november 1997 te Kampen.

Orde van de dienst:

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 86: 1 en 2
 1. Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
 zie mijn bittere ellende.
 Hoed mijn leven, U gewijd,
 stel uw knecht in veiligheid.
 Heer mijn God, wees mij genadig,
 want ik roep tot U gestadig.
 Stel mij in het blijde licht,
 want ik zoek uw aangezicht.

2. Ja tot U hef ik mijn leven,
 Gij zijt mild om te vergeven,
 rijk in goedertierenheid
 voor een hart dat tot U schreit.
 HEER, neem mijn gebed ter ore,
 wil mijn luide smeken horen.
 In het bitterste getij
 roep ik en Gij antwoordt mij.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den
 beginne, nu en immer,
 en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Aanvangstekst

Zingen Psalm 84: 3 en 4

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Gebed van verootmoediging

Zingen Lied 86: 4
4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

Verkondiging van Gods genade

Zingen Lied 86: 5
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Levensles

Zingen Lied 86: 6
6. Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, - heden..

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Psalmen 121
1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?

2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.

4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:

6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,

8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen Lied. 380: 4, 5, 6 en 7

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daaglijks nader ons tot God.

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Kinderen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan

Zingen ELB 459: 1

Preek

- Zingen Lied. 225
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
 2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
 3. Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
 4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
 5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Bevestiging van Henk Keijzer in het ambt van ouderling voor de liturgie

Vraag aan de gemeente:

Gemeente hier in het Open Hof te Kampen,
Nu deze broeder van ons
in zijn ambt bevestigd is, -
belooft u hem te aanvaarden,
hem te omringen met uw meeleven,
hem te dragen in uw gebeden,
en met hem mee te bidden en te werken
in de dienst aan onze Here God?

Wat is daarop uw antwoord?
Ja, van harte!

- Zingen Lied. 381: 3 en 4
3. Hij die in iedere levenskring
zijn volk oproept tot heiliging,
zal tot het offer dat Hij vraagt
ons schenken al wat Hem behaagt.
 4. Wij mogen leven door zijn kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijik

van Christus' komend koninkrijk.

Diakonale voorbede wordt gevraagd voor....

Dankgebed en voorbeden

- Zingen
- Lied 459: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
 2. Liedren zingend vol vertrouwen
tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.
 3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.
 4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

Zegen